





Met dankbaarheid denken wij terug aan

JOZEPH VAN DER A

echtgenoot van

JANTINA TROUDES

Hij werd geboren te Odoorn op 27 april 1919. Mijn lieve man, onze zorgzame vader en lieve opa is op 8 juni 1992 van ons heengegaan. De uitvaartmis heeft plaatsgevonden op 12 juni in de St. Lambertuskerk te Hengelo, waarna hij is gecremeerd.

Nooit deed iemand tevergeefs een beroep op hem of het nu zijn vrouw of kinderen waren, burens of vrienden, hij gunde zich geen rust voor hij geholpen had.

Tuinieren was zijn grote hobby, dat heeft hij tot het laatste toe volgehouden. We hebben veel van hem geleerd.

Zijn ziekte heeft het de laatste jaren onmogelijk gemaakt om dat te doen wat hij allemaal nog wilde. Tijdens deze periode is zijn vrouw een grote steun voor hem geweest.

Hij was een zorgzame vader en een hele lieve opa.

Het laatste half jaar heeft hij het erg moeilijk gehad, maar nu heeft hij de rust gevonden waar hij zo naar verlangde.

Heer, geef hem rust, zijn rust.

Voor uw medeleven en belangstelling bij het overlijden van mijn man, onze vader en opa, zeggen wij u hartelijk dank.

Mevr. J. van der A-Troudes
Kinderen en kleinkinderen