



Moeder der Smarten  
bid voor ons.

Gedenk in Uw gebed de ziel van  
**Hendrikus Wilhelmus Aa**  
echtgenoot van  
**DUVERA THERESIA MARIA**  
**ELFERINK**

Hij werd geboren 26 mei 1922, voorzien van de Sacramenten der Kerk overleden in het R.K. Ziekenhuis te Deventer 12 maart 1959. Zijn lichaam werd te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te Raalte 16 maart 1959.

---

In Gods ondoorgrondelijk raadsbesluit was het vastgesteld, dat deze onmisbare echtgenoot en vader in de kracht van zijn leven en te midden van zijn zorgen de aardse reis zou afbreken, om naar Huis te gaan. Op hun huwelijksdag beloofden hij en zijn bruid hun beider leven te stellen in dienst van God en te leven en te werken tot Gods eer. Toen God hem een pijnlijk kruis te dragen gaf, heeft hij het heldhaftig en in onderwerping aanvaard.

Wat Gij mij opgelegd hebt, Heer, heb ik volbracht. Zie, nu kom ik tot U. Neem mij op in Uw Vaderhuis. Ik weet dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de toekomstige heerlijkheid.

Mijn dierbare vrouw, dit verdriet kon ik je niet besparen. Wees niet bedroefd zoals zij, die geen hoop kennen. Wij zien elkaar terug. Dan zal je hart blij zijn.

Mijn lieve kinderen, ik heb je zo lief gehad. Nooit waren jullie uit mijn gedachten. Wanneer je groot genoeg zult zijn, om moeders zorgen te helpen dragen, denkt er dan aan, dat je vader dit van je verwacht. Bidt met moeder voor de vrede van mijn ziel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.