

*Doe wel en zie niet om.*



Ter herinnering aan  
Riet Horck-Van der Aa  
Weduwe van Herman Horck

Zij werd geboren op 29 juni 1919  
te Tilburg en overleed te Stad Delden  
op 27 november 2000.

Zij werd op 1 december 2000 begraven.

In de aanloop naar het sinterklaasfeest is op maandag 27 november mama overleden. Mama die jarenlang samen met papa vanuit een idealisme de mythe creëerde en in stand hield rondom het mysterie van de Goed-Heilig man. Deze tijd van het jaar was voor haar dierbaar.

Haar idealisme en gedrevenheid in alles wat ze heeft gedaan kwamen voort vanuit een diepgeworteld geloof.

De toewijding, het dienstbaar zijn en begaan met het lot van anderen was maximaal. Zó was ze. Er honderd procent voor gaan en als het moet nog iets meer.

We kennen mama als een moeder en oma waar bijna alles kon. Chaos maakte daarbij niet uit; en dieren die gewond waren of

zomaar gevonden, waren altijd welkom. Als "emigrant" vanuit Tilburg naar Delden verhuisd heeft ze haar eigen identiteit en cultuur behouden. Wie kent niet haar heldere, duidelijke stem met het niet mis te verstane Brabantse accent.

Na papa's overlijden kwam ze in een moeilijke fase. Ze moest niet alleen zonder hem verder maar ook nog eens weg van de plek waar ze het liefst wilde blijven. Dat heeft haar veel verdriet gedaan.

Moeilijk vond ze het ook om, gezien haar leeftijd en lichamelijke klachten, een stapje terug te doen binnen het vrijwilligerswerk. Het loslaten van mensen en dingen viel haar zwaar.

Tegen het sterven zag ze op, al zei ze wel eens dat haar generatie "aan de beurt was". Hoe fijn vinden we het dan ook voor haar dat ze als het ware heel rustig wegglijdend aan haar reis is begonnen. Mama heeft het maximale uit haar leven gehaald en tot het laatst toe écht geleefd.

Voor uw medeleven bij het overlijden en afscheid nemen van onze lieve moeder en oma zeggen wij u dank.

Kinderen en kleinkinderen