



DANKBAAR
OM WAT JE
VOOR ONS
BENT GEWEEST



Dankbaar gedenken wij

HARRY ALBERTUS AAGTEN

echtenoot van Truus Wagteveld.

* 3 oktober 1932
te Enschede

† 26 januari 1996
te Enschede

Wij hebben afscheid van hem genomen op 1 februari in de St. Antoniuskerk en hem daarna begeleid naar het crematorium te Usselo.

Harry groeide op in het drukke gezin 'Aagten'; 'grossierderij en suikerwerken'. Hij was trots op z'n vader, die het bedrijf van onderaf had opgebouwd. Naar dit voorbeeld ging hij ook zelf aan de slag. Wat er ook gebeuren moest, het gebeurde meteen, vlug en vooral goed. Een pietje precies, die werkte en leefde via vastomlijnde patronen.

Geen man van lange verhalen, maar wel iemand die voor een ander klaarstond. Met name voor z'n vrouw, kinderen en kleinkin-

deren. Hij wilde een goed voorbeeld zijn en was heel bezorgd om hun wel en wee. Op 49 jarige leeftijd werden er meerdere aanslagen op z'n gezondheid gepleegd. Doorwerken zou onverantwoord zijn. Het was een slag in z'n gezicht. Naar z'n aard kon hij er niet over spreken en moest het allemaal zelf verwerken. Er waren tijden van rust en gezelligheid in de eigen vertrouwde kring. Samen op de kleinkinderen passen, een wandelingetje met z'n hondje Snoopy, of een goede film kijken. Maar als een blad aan de boom kon z'n stemming ook keren en werd hij gejaagd en onrustig. Zo heeft Harry op zijn zo eigen wijze gevochten in en met zichzelf en geleefd tussen hoop en vrees. Toch nog zo onverwacht kwam het einde. Hoewel z'n heengaan vragen oproept, zijn we toch ook dankbaar voor al hetgeen hij voor ons gedaan en betekend heeft. Eindelijk mocht Harry z'n onrust afleggen en rust vinden in de trouwe Vaderhanden van God, die vol zorg en toewijding omziet naar ons zijn kinderen.

Voor al uw blijken van medeleven en belangstelling danken wij u van harte.

T. Aagten - Wagteveld
Kinderen en kleinkinderen.