



In dankbare herinnering aan

## **ZUSTER RIEK**

**Hendrika Maria Aagten**

Zij is geboren in Zieuwent (Gld.) op 16 mei 1930, ingetreden in de Congregatie van de Zusters van Julie Postel te Boxmeer op 8 december 1956 en geprofest op 8 september 1959. Zij is overleden op 3 januari 1999 in Boxmeer en daar op 8 januari te ruste gelegd op het kloosterkerkhof.

Riek blijft in onze herinnering als een blijde, opgewekte en belangstellende vrouw.

Vriendelijk deed ze haar werk, achtereenvolgens in verschillende bejaardenhuizen, en de laatste jaren binnenshuis in Boxmeer.

In het Trefpunt en in de Gemeente kon men er op rekenen dat ze met plezier deed wat ze op zich had genomen. Soms zei ze: "Ik heb nu al tien jaar leven extra omdat ik die pacemaker heb gekregen."

Voor die tijd van leven was ze dankbaar, want ze kon van harte genieten van een rustige fietstocht, van de natuur, van zang en muziek. Voor haar familie, vijf zussen en zes broers, waarvan Riek een van de oudsten was, was zij vol hartelijkheid. Zij ging er heel graag naar toe, en ze vond het erg als ze een verjaardag niet kon meevieren. Even graag ging zij weer terug naar Boxmeer waar ze zich gelukkig voelde. Het bezoek aan haar zussen in Canada was een hoogtepunt dat vaak ter sprake kwam.

Voor Riek was gebed de dragende kracht in haar leven. De veiligheid en het vertrouwen die worden uitgedrukt in psalm 23 waren voor haar werkelijkheid. Dat maakte haar nog meer, dan ze al van nature was, tot een lieve vrouw die wij moeilijk kunnen missen.

Hartelijk dank voor uw belangstelling bij het afscheid van Zuster Riek.

Zusters van Julie Postel  
Familie Aagten