



Laurentius 2



*Herinner mij,  
maar niet in mindere dagen,  
herinner mij in stralende zon  
hoe ik was toen ik alles nog kon.*

Een dankbare herinnering aan:

**Corrie Bos-Aalbers**  
sinds 31 januari 1986 weduwe van  
Theet Bos

\*Steenderen:                    †Doetinchem:  
26 december 1911                21 februari 2003

Na een plechtige uitvaartmis op woensdag  
26 februari in de St. Martinuskerk te Baak  
hebben we haar ter ruste gelegd op het  
Parochiekerkhof aldaar.

Een vrouw zoals zij laat een lege plaats achter,  
we zullen haar missen.

Eennegentig jaar heeft ze mogen worden.  
Een heel gevuld leven.

Gevuld met vreugde en verdriet, met zorg en  
plezier. Zoals de goede zorg voor haar man  
Theet, die ze met veel liefde heeft verzorgd.

Daarna ging haar eigen gezondheid achteruit,  
waarna ze ging wonen in „De Bleijke”  
te Hengelo (Gld). Daar heeft ze bijna 11 jaar  
met plezier mogen wonen. Twee jaar geleden  
is ze naar „Den Ooiman” gegaan, waar ze  
tot het laatste moment met liefde is verzorgd.  
Een leven om dankbaar voor te zijn,  
al is het ogenblik van afscheid nemen nog zo  
hard. Toch moet daarbij dankbaarheid overheersen.

Dankbaarheid om wat ze heeft kunnen geven.

Mogen wij ons bij dit afscheid troosten met  
de gedachten dat de Heer haar zal opnemen  
in Zijn Heerlijkheid, waar alle leed geleden  
is en elke traan wordt weggewist.

Voor de belangstelling die wij van u mochten  
ontvangen na het overlijden van tante  
Bos danken wij u hartelijk.

Harrie en Nellie Weverink.

Toldijk, 26 februari 2003.