



Wij zijn  
in Gods Hand



Ter gedachtenis aan

## Gerardus Wilhelmus Aalbers

echtgenoot van **Johanna Maria Wilmes**

Hij werd geboren te Mülheim an der Ruhr op 7 juli 1896. Hij is overleden op 22 maart 1982 te Hengelo Ov.

Na de Eucharistieviering en de Uitvaart in de Paus Joanneskerk te Hengelo Ov hebben wij hem te ruste gelegd op de r. k. begraafplaats aan de Deurningerstraat op donderdagmiddag 25 maart 1982.

---

Vaders leven temidden van ons is ten einde gekomen, vrij onverwacht.

Omdat hij voor zichzelf en samen met zijn vrouw een behoedzaam, serieus leven leidde, mocht hij hopen nog lange jaren te kunnen genieten van zijn nieuwe behuizing in de Hasseler Es: hijzelf leefde al naar de 90e verjaardag toe.

Hij was een wet schuchtere man, die zich weinig op de voorgrond stelde. Hij had plezier in zijn leven op een ingehouden manier: daarnaast kon hij van harte meeleven met verdriet alom hem heen. Vooral het wel en wee van de kerk ging hem zeer ter harte. Trouw bezocht hij de vieringen in het Eimink en graag zou hij een kerkje hebben zien verrijzen in de Hasseler Es.

Wij wensen zijn vrouw de nodige sterkte in deze tijd. Ongetwijfeld zal zij haar man missen: hij, die zich altijd zo uitstekend wist bezig te houden, alles graag regelde en vaak rust vond tot lezen.

Ook de beide zonen en de kleinkinderen verliezen in hem een goede, meelevende vader en grootvader.

„Heer, Uw naam is: „Ik zal er zijn voor U over alle grenzen heen”, Wees dan ook trouw aan deze vader, deze dierbare van ons. En laat ons elkaar vasthouden, over alle tijden heen, tot het feest van het Eeuwige Pasen”. Amen.

Wij willen U graag bedanken voor Uw meeleven met het overlijden van mijn man en zijn begrafenis.

Mede namens de kinderen  
en kleinkinderen:

Mevr. J. M. Aalbers-Wilmes