



Ik kus nog eens je koude wangen,  
ik streef nog eens je koude hand -  
Dag moeder - God zal je ontvangen!

Dankbaar bewaren wij in onze herinnering

## Gesina Geertruida Maria Aalbers

Sedert 17 februari 1974 weduwe van Jan Hendrik Aalbers, geboren op 6 december 1930 te Losser en te Oldenzaal overleden op 63-jarige leeftijd op 24 november 1994. Tijdens de Uitvaartviering op dinsdag 29 november in de St. Antoniuskerk hebben wij afscheid van haar genomen en haar begraven op het Algemeen Kerkhof aan de Hengelsestraat.

Voor haar vrienden en bekenden was zij Siny, een vrouw van weinig woorden. Bij haar ging het om daden. Zij heeft geen gemakkelijk leven gehad. Reeds op 44-jarige leeftijd verloor ze haar man. Ze bleef achter met haar drie kinderen Corine, Frank en Arjan. Vooral de beginjaren waren voor haar zwaar en moeilijk. Ze kon het alleen niet aan. Armoede, zorgen en verdriet waren haar deel. Dertien jaren heeft ze zich afgesloten van de buitenwereld. Ze was eenzaam en anderen wilde ze niet met haar problemen opzadelen. Zo goed en kwaad als dat ging, probeerde ze de problemen zelf op te lossen.

In 1979 kwam zij bij het Rode Kruis. Dit werd een deel van haar leven. Haar wens was dan ook in het uniform van het Rode Kruis begraven te worden. Na de eenzame jaren, haalden vrienden haar uit huis en namen haar mee naar Jambor. Dat is als het ware haar tweede huis geworden.

Kaarten, grappen en grollen: dat deed haar goed in haar moeilijk bestaan. Veel vrijwilligerswerk heeft zij verricht o.a. voor de Radboud-mavo, De Hooge Lucht, De Beurs en in de kantine van Quick '20.

Ze was eerlijk, humoristisch en recht voor de raap. Haar zinnen waren kort, maar kernachtig. Als ze het ergens niet mee eens was, of als je bij haar niet zo in de smaak viel, kreeg je dat, meestal met een kwinkslag, te horen. Een bekende uitspraak van haar was: "Doar kump den tuffel ok weer an."

Ook ziekten bleven haar niet bespaard. Ze had een zwak hart en de slopende ziekte kanker ging niet aan haar voorbij. Uiteindelijk is dat haar dood geworden. Omringd door haar kinderen en goede vrienden is ze van ons heengegaan. Een onvolwaardig leven was voor haar geen leven. Daarom gaf zij de strijd op.

We zullen haar blijven herinneren als een oprechte, eerlijke, maar gesloten vrouw. Siny, dat je mag rusten in vrede.

Voor uw bliken van medeleven na de dood van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma, zeggen wij U onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen