

Gegroet,
o Kruis,

onze
enige
Hoop.

W. J. W. B. K. O. M.



In de viering van 't Heilig Misoffer
en in ons gebed gedenken wij
de ziel van

**ANTONIA REINIRA
MARIA AALDERS**

echtgenote van

**HERMANUS ALBERTUS
MARIA TER PELLE**

die, op 13 februari 1898 te Arnhem geboren,
na een langdurige, voorbeeldig gedragen ziekte,
voorzien van God's genademiddelen, van ons
is heengegaan op 1 februari 1960. Haar lichaam
rust sinds de 4e februari op het r.k. kerkhof
te Enschede, wachtend op de dag van haar
Verrijzenis.

De herinnering aan deze liefdevolle echtge-
note en moeder is 'n blijde en dankbare her-
innering. Haar leven, gekenmerkt door zorgen
en onzégbaar veel lijden, is 'n uitbeelding
geweest van het leven van Jezus Christus. In
liefdevolle trouw en zorg heeft zij 37 jaar haar
huwelijk gelukkig beleefd en zij mocht het
bekroond zien door de Priesterwijding van
een van haar kinderen. Toen in de stilte van
de nacht de Bruidegom kwam, was zij gereed
om met Hem te gaan naar de Bruiloft van
't Lam. Het gebed van haar man en kinderen
en van haar priesterzoon aan het Altaar is
een gebed van dank om de jaren waarin Hij
ons met moeder, verblijd heeft en een gebed
van smeeking haar de eeuwige vreugde te
geven.