



IN MEMORIAM

Ter vrome herinnering aan
Johanna Maria Aarnink,

Weduwe van
Johannes Welman.

Geboren te Reutum 5 Juni 1883, overleed zij plotseling te Lonneker 1 Maart 1956 en werd 6 Maart d. o. v. begraven op het R. K. Kerkhof aldaar.



Wat leven wij mensen dicht bij de eeuwigheid! Deze waarheid werd andermaal bevestigd door het plotseling heengaan van Moeder, doch al heet de dood haar verrast, zij ging niet onvoorbereid de eeuwigheid in, want een leven van noeste arbeid en gestage zorgen voor haar gezin en doortrokken van Godsdienstzin was een nooit onderbroken voorbereiding op het eeuwig leven.

Kinderen, gij moogt wel dankbaar zijn, dat ge zulk een Moeder hebt mogen bezitten, aan wie ge steeds met eerbied kunt terugdenken en wier voetspoor ge slechts hebt te volgen om uw levensopdracht naar best vermogen te vervullen.

Al is haar heengaan een groot gemis voor u, het geluk, dat voor haar is weggelegd, zij u tot troost. Bid voor haar om dat geluk te bespoedigen en gij vooral, haar priesterzoon, gedenk haar aan het altaar.

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust en het eeuwig licht verlichte haar, dat zij ruste in vrede.
Amen.

ONZE VADER — WEES GEGROET.

R. I. P.