

Ter droeve nagedachtenis aan mijn
zorgzame vrouw en onze lieve moeder
en dierbare zus

Johanna Theresia Aarnink

echtgenote van

Johan Gerades Christianus Kleinsman

Zij werd op 1 december 1926 te Haaksbergen geboren. Op 31 december 1978 overkwam haar met haar gezin een noodlottig ongeval. Na voorzien te zijn van het sacrament van de zieken is zij in de vroege morgen van maandag 22 januari 1979 in „Ziekenzorg” te Enschede overleden. Voor het laatst hebben we haar lichaam in ons midden gehad op donderdag 25 januari tijdens de uitvaartdienst; daarna hebben wij haar bij haar kinderen te rusten gelegd op het r.k. kerkhof te Beckum.

De rouw die ons op 31 december overviel, komt in alle hevigheid op ons af, nu we ook nog afscheid moeten nemen van mijn zorgzame vrouw en onze lieve moeder. Wij hadden zo gehoopt dat zij bij zou komen uit haar diepe slaap. Het heeft echter niet zo mogen zijn. De hoop om de moeilijke tijd samen met haar te delen is nu vervlogen. Dit afscheid is voor ons zo moeilijk, omdat zij zo goed was, zo zorgzaam. Samen hebben we ons

leven zo mooi op kunnen bouwen: zij was de grote stimulans daarin om steeds verder te gaan als het moeilijk leek. Juist dat houvast moeten we nu missen. We moeten alleen verder door het leven. Dat zal erg zwaar zijn. Toch willen we het met z'n vieren en met hulp van anderen proberen. Ons geloof zegt dat zij met oma en de kinderen gelukkig mag leven bij God. Daar zullen ze samen voor ons blijven zorgen, ons helpen om in geloof en vertrouwen, hoe moeilijk ook, troost bij elkaar te vinden. Wij willen kracht en sterkte putten uit de dankbare herinnering aan de tijd dat we het zo goed hadden met elkaar. Moge God ons nu helpen weer z'n aan het leven te geven.

Iedereen die in deze tijd van diepe droefheid en rouw ons daadwerkelijk nabij wil zijn, zeggen wij uit de grond van ons hart onze welgemeende dank.

FAMILIE KLEINSMAN.