

Wij bidden U, Vader in de hemel, voor  
Uw dienaar

† **GERARD HERMAN AARNINKHOF,**  
echtgenoot van Johanna Georgina Mulder.

Hij werd geboren 16 augustus 1898, overleed, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk, in het St. Gerardus Majella Ziekenhuis te Hengelo 17 december 1957 en is begraven 21 december 1957 op het r.-k. kerkhof te Deurningen (Ov.).

---

Vader in de hemel, de dood komt voor ons, mensen, altijd onverwacht. Niemand kent zijn uur. Wij begrijpen vaak Uw handelwijze niet en wij vragen naar het waarom. Toch blijven wij geloven in Uw Vaderliefde. Zo lief hebt U ons gehad, dat U Uw eigen Zoon niet gespaard hebt maar Hem voor ons hebt overgegeven aan de dood. Laat onze liefde een klein beetje lijken op Uw liefde, vooral nu U dit zware offer van ons vraagt. Vader, niet onze wil geschiede, maar de Uwe. Geef ons de kracht om dit kruis te kunnen dragen.

Mijn dierbare vrouw en kinderen, menselijkerwijze gesproken ben ik te vroeg heengegaan. Ik had nog zoveel voor U willen doen. God zal voor U zorgen, zoals Hij steeds voor ons gezin heeft gezorgd. De goede strijd heb ik gestreden, de wedloop volbracht, het geloof bewaard. Van nu af ligt voor mij de kroon der gerechtigheid gereed. Zoekt Uw troost en steun in het gebed, want menselijke troostwoorden schieten hier te kort. Weest opgeruimd van karakter, steeds vol belangstelling voor het werk van anderen. Dit voorbeeld heb ik U gegeven, volgt mij hierin na. Hebt dank voor Uw liefde en zorgen. Tot weerziens in de hemel.

Mijn familie, vrienden, buren en bekenden, bidt voor mij en weest een steun voor hen die ik moet achterlaten.