



Ter nagedachtenis aan

Lien ter Haar-Aarninkhof

Zij werd geboren op 18 december 1923 te Borne en overleed op 24 februari 2012 te Hengelo. We hebben afscheid van haar genomen in het crematorium "Enschede" te Usselo.

In het bijzijn van ons allen, is onze lieve ma, oma en omi van ons heen gegaan.

Ma kwam uit een gezin van 9 kinderen waarvan 3 zussen en 5 broers.

Op haar 29^e is ze met pa geëmigreerd naar Zuid-Afrika, waar in Van der Bijlpark Hans, Gerrit en Ineke werden geboren. Zij heeft daar met haar gezin 10 fijne en mooie jaren gehad.

Dit werd dan ook vaak met de kinderen en kleinkinderen gedeeld in de vorm van foto's en mooie verhalen.

Zelf kleding maken en breien voor de kleinkinderen was iets wat ze heel graag deed en wat ze ook heel goed kon. Gezellig een potje kaarten

onder het genot van een borreltje daar kon ze enorm van genieten. De tuin moest er ook altijd netjes bijliggen en daar vroeg ze Gerrit dan wel voor. Ook de vogels hadden er het goed, ze kregen altijd voldoende te eten, en ze vond het fijn er naar te kijken.

Puzzelen waaronder kruiswoordraadsels en zelfs doorlopers waren geen enkel probleem.

Ze heeft 6 kleindochters en later 9 achterkleinkinderen gekregen, waarvan de 10^e in mei wordt verwacht. Ze waren haar alles en konden dan ook altijd bij haar terecht.

Haar verjaardag met z'n allen samen vieren, was voor haar iets om naar uit te kijken en dit hebben we dan ook jaren mogen en kunnen doen.

Voor uw belangstelling en troost na het overlijden van onze lieve ma, oma en omi, betuigen wij u onze hartelijke dank.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen