



WIJ ROEMEN OP HET
KRUIS VAN ONZEN
HEER JEZUS CHRISTUS,
IN WIEN ONS HEIL IS,
ONS LEVEN EN ONZE
VERRIJZENIS.

GAL



JEZUS * MARIA * JOZEF

Bid voor de ziel van zaliger

Martinus Gerardus Marie van Aarssen

Geboren te Venray, 2 april 1926, overleden ten gevolge van een noodlottig ongeval, voorzien van het H. Oliesel in het St. Canisius Ziekenhuis te Nijmegen, 21 januari 1958 en begraven op het R.K. Kerkhof van St. Petrus Banden te Venray, 25 januari d.a.v.

„Wat is het leven van de mens? Een damp immers, die een ogenblik opkomt en dan weer verdwijnt!“
(Jac. 4,15.)

Aan deze waarheid herinnert ons dit plotselinge heengaan. Nog jong én in de bloei der jaren werd hij door een droevig ongeval van ons weggenomen.

Neen, Heer, wij vragen niet „waarom“: Uw H. Wil geschiede! Omdat Gij alleen weet wat het beste voor ons is. Bedroefd, maar vol onderwerping willen wij dan ook dit leed aanvaarden. Wij bidden slechts: Heer, moge Martin uit Uw hand het loon voor zijn eenvoudig leven hebben ontvangen.

Lieve Ouders, ik dank u voor uw liefdevolle zorg om mij - en al mijn dierbaren, weest niet meer bedroefd, God immers zal uw Helper en Trooster zijn. Hij zegene en beware u allen.

Bidt voor mij, totdat wij elkander weerzien voor de troon van God.

Mijn Jezus, barmhartigheid.