



GEDENK MIJ,
GJ DIE MIJN
VRIENDEN
WAART.

Ter herinnering aan

WILHELMUS JOHANNES AARTS

geboren te Nuenen 6 - 12 - 1914
overleden te Eindhoven 12 - 4 - 1981

Willem, wat anders kunnen we zeggen dan dat:

Jij, die de moeilijkheden in je leven niet schuwde en je voor iedereen en alles inzette waarbij je je betrokken voelde, het juist die betrokkenheid, inzet en doorzettingsvermogen zullen zijn, die ons leven bij herinnering aan jou een extra dimensie zullen geven.

Een betrokkenheid ook bij het verenigingsleven waarvan o.a. het St. Catharinagilde Nuenen Boord mocht meeprofiteren.

Al liet jouw gezondheid de laatste jaren niet veel ruimte meer voor activiteiten, toch bleef jouw belangstelling voor het Gilde sterk en onverwoestbaar en dat is wat we zo in jou waardeerden en wat we zullen missen.

Laat allen die hem dierbaar zijn en allen, die hem gekend hebben, bidden, dat hij moge rusten in Gods vrede.

Voor de vele blijken van medeleven, betoond bij het overlijden, zeggen wij U hartelijk dank.

Elly en de naaste familie.