





„De Heer is mijn Herder“ (psalm 23)

In dit geloof heeft geleefd en gewerkt  
HELENA CATHARINA KIENHUIS-ABBING

Geboren te Lobith 19 juni 1909.

Getrouwd met

Hendricus Johannes Kienhuis

werd zij weduwe op 3 september 1945  
en bleef zij achter met een zoontje van  
enkele maanden. Het is begrijpelijk dat  
hierdoor de band tussen moeder en  
zoon altijd bijzonder hecht is geweest.

Op het hoogfeest van Kerstmis ontving  
zij in volle overgave aan haar Heer het  
sacrament der zieken. Dankbaar voor de  
mooie jaren die zij samen met haar  
zoon in grote harmonie mocht beleven,  
kon zij met een glimlach en zonder ver-  
driet afscheid nemen. Hierdoor werd dit  
afscheid voor haar zoon ook ten volle  
aanvaardbaar.

Haar overlijden kwam na een kort ver-  
blijf in „Ziekenzorg“ te Enschede op  
28 december 1983.

Moge de Heer haar nu opnemen in Zijn  
Rijk van licht en vrede.

Mede namens de overige familie dankt  
Ben u voor uw bliken van medeleven  
bij het overlijden van zijn moeder.