



*Dank, goede vrienden,
voor al het mooie dat
wij samen beleefd hebben.*

Dankbaar gedenken we

ALBERT JAN ABBINK

echtgenoot van

CATHARINA HENDRIKA LEVERS

Geboren te Borculo op 2 juni 1924.

Hij overleed te Enschede op 66-jarige

leeftijd op 7 juni 1990. We deden hem

uitgeleide na de Uitvaartmis in de

St. Jozefkerk. Daarna volgde de

crematieplechtigheid te Usselo.



Albert Jan Abbink - iedereen noemde

hem eigenlijk Appie - leefde sterk

met andere mensen mee, vooral met

wie hem het meest na stonden: zijn

vrouw Kaatje, de kinderen en de vier

kleinkinderen, op wie hij dol was.

Als er verdriet of een tegenslag in de

familie was, trok hij zich dat sterk

aan. Doch hij genoot ook zichtbaar

van de fijne familieband en van de

gezelligheid: hij zag ze graag alle-

maal tesamen en bij 't afscheid vroeg

hij al weer wanneer ze terugkwamen.

Door zijn werk in de textiel heeft hij

dan ook lange tijd zijn zorg voor zijn

gezin uitgedrukt. Ofschoon hij zijn

werk ook weer relativerde, want hij

was niet prestatie-gericht en hield van
"gelijke monniken, gelijke kappen".

Bovendien was er voor hem nog de
sport. Hij was een echte VOSTA fan,
en enige tijd ook leider bij de club.

Via de T.V. volgde hij ook de andere
sporten.

Appie heeft het met zijn handycaps,
sinds April 1989 erg moeilijk gehad.

Hij was belemmerd in zijn spreken en
bewegen. - Dankbaar was hij voor alle

zorg en belangstelling die hij, vooral

thuis, kreeg. Tot voor een week bleef

hij zijn belangstelling voor *de zijnen*

behouden. Toen verlangde hij naar

bevrijding uit zijn ziekte, in het sterke

geloof dat Christus voor hem een

woning had bereid in het grote Huis

van de Vader. Daar leeft hij nu met

ons mee en wacht hij op ons.

We danken U allen hartelijk, die hem

tijdens zijn ziekte tot steun geweest

is door 'n bezoekje of belangstelling.

Ook uw meeleven met ons na zijn

overlijden en uitvaart hebben ons veel

goed gedaan.

C. H. Abbink-Levers

Kinderen en kleinkinderen