





Altijd in onze herinnering

Gerard Abbink

Sinds 1962 getrouwd met Catrien Horck.

Gerard werd op 17 september 1934 in Buurse geboren. In de vroege ochtend van eerste kerstdag is hij thuis vredig ingeslapen.

Gerard is geboren en getogen in Buurse. Als oudste uit het gezin was hij voorbestemd de boerderij over te nemen.

Gerard was een man met weinig woorden, maar met een hart van goud. Hij was een gelukkig mens, hij genoot van alles om hem heen. Het liefste was hij thuis bij zijn gezin. Catrien, zijn kinderen en kleinkinderen betekenden alles voor hem. Hij genoot volop van zijn kleinkinderen. Ze noemden hem "de opa van de koetjes".

Gerard was gelukkig met zijn werk in en om de boerderij. Vakantie hoefde voor hem niet. Hij zei altijd: "ik heb elke dag vakantie".

Eind 1998 werd Gerard ziek. Een jaar lang leefden wij met hem in hoop en vrees. Hij klaagde nooit, wel was hij altijd heel bezorgd over de toekomst van zijn gezin.

Gelukkig heeft hij het huwelijk van Wilfried en Sandra nog mee kunnen maken. Hij was blij dat ze zó dichtbij kwamen wonen. Een dag erna vierde hij zijn 50-jarig jubileum bij de muziek. Zijn grote wens om nog eenmaal op de bariton te spelen kon niet meer in vervulling gaan.

Daarna ging het slechter met Gerard. Zijn lichaam liet hem in de steek. Als je vroeg of hij pijn had dan zei hij: "geet wa". Hij heeft gevochten tot het laatst toe. Hij wou bij ons blijven maar het ging niet meer. Met veel pijn en verdriet moeten we hem loslaten. Hopelijk heeft hij nu rust gevonden. Wij proberen ons daaraan vast te houden met de gedachte dat hij nu verlost is van de kwellende angst en onzekerheid en dat hij geen pijn meer heeft.

We hopen dat wij met elkaar de kracht zullen vinden om dit verlies te dragen. De vraag voor zowel hem als ons blijft: "Waarom?"

Pa we missen je nu al!

Wij danken iedereen voor de getoonde belangstelling tijdens zijn ziekte.

Familie Abbink
Munsterdijk 4, 7481 SJ Buurse