

*Jouw handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.*

Dankbaar willen we blijven denken aan

Rika Leusink-Abbink

sinds 1982 weduwe van Bernard Leusink

Zij werd geboren op 2 september 1919 te Eibergen. Op 3 mei 2003 overleed ze in het Verpleeghuis 't Kleijne Vaert te Enschede. We hebben afscheid van haar genomen op 8 mei 2003 in de St. Jacobuskerk te Enschede en in het crematorium "Enschede" te Usselo.

Toch nog onverwacht vlug is ze gestorven, onze lieve moeder, oma en overgrootoma, die we zo lang in ons midden mochten hebben. Nu kijken we terug op haar leven en op alles wat zij voor ons betekend heeft. Ze was een lieve, zorgzame moeder, een ondernemende vrouw, iemand die altijd in de weer was voor anderen en steeds heel gastvrij.

Ze hield erg van gezelligheid om zich heen, ze zorgde voor een hechte familieband tussen ons allen: haar 3 kinderen, 7 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen en allen die bij ons horen.

Ze kon zo genieten van de natuur, de tuin, van wandelen en van reizen, nieuwe dingen ontdekken en meemaken. Ze zocht ons overal op, waar ter wereld we ook waren. En zo heeft ze intens geleefd en nog tot bijna op het laatst op zichzelf wonend aan de Meijersbergstraat.

Moeder en oma, je was een schat voor ons allen en jou te moeten missen zal ons zwaar vallen. Bedankt voor wie je was en voor alles wat je ons gegeven hebt.

Moge jij nu rusten in licht en vrede, bij God, bij Maria, met wie je een bijzondere band had en weer bij je man en onze vader en opa Bernard.

Voor uw meeleven met moeder en met ons in deze dagen van afscheid zeggen wij u hartelijk dank.

Ria en Peter
Ine en Geo
Bernard en Trudy
kleinkinderen en achterkleinkinderen