



3651



*Wij hebben onze moeder niet verloren
daarvoor gaf ze ons teveel.
Wat zij ons zei, dat blijven we horen
van wat wij zijn is zij ons deel.*

In liefdevolle herinnering gedenken wij onze
moeder, oma en overgrootmoeder

Anna Gesina Loves-Abel

Zij was sinds 1983 weduwe van
Johannes Henderikus Loves

Zij werd geboren op 5 februari 1920 te
Schoonebeek – zij overleed op 8 december 2007
te Enschede.

De eerste jaren van hun huwelijk woonden zij in
Drente, haar man was turfsteker. Toen dat te zwaar
voor hem werd verhuisden zij naar Enschede en
ging hij werken in de textiel. Helaas overleed hij
in 1983. Alleen moest ze verder met haar
6 kinderen. Van nature was zij een sterke vrouw.
Zij verzorgde haar gezin, haar handen kenden geen
rust, haar ogen zagen wat gezien moest worden,
haar oren hoorde wat gehoord moest worden.

Zij was een wijze vrouw, ze wist zich te schikken,
maar was niet afhankelijk. Graag ging ze haar
eigen gang en genoot van de natuur op zijn
tijd. Voor haar kinderen was zij de zorgzame
moeder en hielp hen om een goede weg in het
leven te vinden. Voor haar kleinkinderen was
zij een lieve oma en ook de achterkleinkinderen
sloot zij in haar hart.

Zij werd, zoals zo velen om haar heen, getroffen
door de vuurwerkkramp. Haar huis en haar hele
hebben en houden werd van haar afgenomen.
Hulp wilde ze niet, maar ze kwam er ook niet
doorheen. Ze ging in de Beethoven wonen.
Het was voor haar heel moeilijk toen Bennie
ziek werd en na drie maanden stierf. Dat mocht
toch niet, zij was toch aan de beurt! Helaas
houdt het leven en de dood hier niet altijd
rekening mee. De laatste tijd kreeg ze liefdevolle
verzorging in Ariëns Zorgpalet, lokatie
Roombeek. Het viel haar zwaar om haar leven
uit handen te moeten geven. Omringd door
haar kinderen en voorzien van het H. Sacrament
der Zieken heeft zij afscheid van het leven
genomen. Moge zij nu zijn bij haar man, haar
zoon Bennie en allen die zij hier heeft liefgehad.

Neem deze tekst mee als een herinnering aan
onze moeder, oma en overgrootmoeder.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Loves.