





Dankbare herinnering aan

## Johann Hermann Abelen

*Herman* werd geboren op 24 april 1930 te Mussel (gem. Onstwedde).

Als 6e kind in de rij van 11, groeide hij op in een beschermd gezin.

Hij was lang thuis bij vader en moeder en nog enkele jaren bij zijn jongste zus.

In 1981 ging zijn wens in vervulling en ging hij wonen op zijn eigen klein bedrijfje in een buurt waar hij van de mensen ging houden. Hij was het middelpunt van onze familie.

Toen hij plotseling ziek werd en niet meer kon genezen, aanvaardde hij dat rustig, zoals zijn aard was.

Na enkele dagen ging hij, na het Sacrament der zieken te hebben ontvangen, in vrede en alle rust van ons heen.

Hij was zoals zijn broer in Nieuw-Zeeland zei: "*De beste van ons allemaal*".

*Herman bedankt voor alles.*

Wij willen iedereen bedanken die tijdens zijn ziekte heeft meegeleefd en bij zijn uitvaart aanwezig heeft willen zijn.

FAMILIE ABELLEN

Erica, 18 juni 1992