





Dankbare herinnering aan

JOHANNES ABELEN

echtgenoot van GESINA ALIDA WIJNANDS

Hij werd op 6 maart 1896 te Zandberg geboren. 11 mei 1921 was zijn trouwdag. Sindsdien wijdde hij zich tezamen met moeder aan ons gezin. Gedurende meer dan vijftig jaren hebben zij in oprechte trouw alle lief en leed met elkaar gedeeld. Voor hun kinderen hebben zij zich ingezet en hun beste krachten gegeven. Zij gaven aan hen het schone voorbeeld van een sterk en groot geloof en van stoere en gedurige arbeidzaamheid. Sinds 1939 woonden zij in Erica. Zij waren er gelukkig in hun gezin en kinderen. Vaders laatste levensjaren waren getekend door ouderdom en langzame aftakeling. Het wilde niet meer. Gesterkt door de heilige sacramenten van de kerk is hij op 30 juni 1972 in de vrede van Christus gestorven.

In het vaste geloof dat God alles nieuw zal maken en tot voltooiing brengen, hebben wij zijn stoffelijk lichaam daarna aan de schoot der aarde toevertrouwd en op 5 juli 1972 op het katholieke kerkhof van Erica eerbiedig begraven.

Laten wij bidden: God, Gij hebt Uw dienaar Johannes na een arbeidzaam leven uit deze wereld opgeroepen, wil hem doen binnengaan in het land van Uw verkwikking, licht en vrede.

HIJ LEVE BIJ GOD IN VREDE

Voor de vele blijken van medeleven, ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve man, vader en grootvader, betuigen wij u onze oprechte dank.

Fam. ABELEN

Erica, juli 1972