





In dankbare herinnering aan

JOHANNES BERNARDUS ABELÉN

echtgenoot van FEMMIA DE VRIES

Hij werd op 13 januari 1927 te Musselkanaal geboren. Door een noodlottig verkeersongeval getroffen, overleed hij te Vlijmen op 22 mei 1968

Zijn lichaam hebben wij op 27 mei daarna op het katholieke kerkhof van Erica begraven in het vaste geloof aan ons aller verrijzenis

Hoe waar is het woord van Thomas á Kempis: Morgen is een onzekere dag. Gij weet niet of gij de dag van morgen zult beleven. Hoe wijs is de vermaning van de H. Schrift: Waakt en bidt, want gij weet niet op welk uur de Heer zal komen

Gelukkig de mens die de Heer bij Zijn komst wakker vindt

Ondanks veel ziekte en leed heeft hij de hem toegemeten tijd in grote plichtsbetrachting en arbeidzaamheid besteed. God zelf moge daarvoor zijn overgroot loon zijn

Lieve vrouw, ouders en familie: Als God komt, heeft de mens gedaan. Troost u, Gods wil geschiede
U allen die mij dierbaar bent, in de gemeenschap van Jezus Christus, onze Heer, blijven wij verbonden met elkaar

Zoete Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust

Gods eeuwig licht moge hem verlichten

Hij leve bij God in vrede