





Moge in uw herinnering, uw H. Misoffer en gebed
blijven voortleven

Blasius Johannes Abeling

echtgenoot van Elisabeth Antonia Bröker

Geboren te Amsterdam 13 febr. 1916; voorzien van
de H.H. Sacramenten der stervenden; overleden
te Glanerbrug 23 dec. 1960 en aldaar 27 dec. d.a.v.
begraven op het kerkhof van de parochie van O.L.
Vrouw van de Allerh. Rozenkrans

Lieve echtgenoot en vader,

Niemand kent dag noch uur Ineens zijn
deze woorden ontstellende werkelijkheid geworden
in ons leven. Wij hadden het zo goed met ons
vieren. Maar onverwachts klonk de roepstem van
God. Uw taak op aarde was naar de mens gespro-
ken nog lang niet beëindigd. Maar Gods wegen
zijn anders dan de wegen van de mensen. Op
Zijn roepen bent u gegaan naar het Huis van
Vader in de Hemel. Uw hele leven is een waar
christen leven geweest. Al kwam God onverwacht,
Hij vond u gereed. Met ons had u hier op aarde
het Kerstfeest willen vieren. Onze Vader in de
hemel heeft u bij Zich gehaald om in de hemel
uw eerste Kerstmis te vieren. Nu mag u voor
altijd gelukkig zijn. Dat zal onze grootste troost
zijn: uw geluk. Blijf voor ons zorgen, want ook
in de hemel blijft u onze liefdevolle vader, die
wij nooit zullen vergeten.

Goddelijke Vader, maak vader voor altijd bij U
gelukkig. Ons verdriet en ons bidden dragen wij
U op voor zijn eeuwig geluk. En leer ons bidden:
„Uw Wil geschiede”, juist nu het in ons leven
donker van verdriet geworden is.

Hoer Jesus, wees voor hem geen Rechter, maar
een Zaligmaker. Amen.