



„vernieuwing doet pijn“



In uw gebed wordt aanbevolen en wilt hem
nooit vergeten

HERMAN ABELING

Geboren 5 oktober 1953

Gestorven 8 april 1972

Zijn laatste rustplaats is het r.k. kerkhof te
Glanerbrug

Wij danken u voor uw medeleven en
belangstelling.

Mevr. E. Abeling-Bröker
Clarien

't Kan zo mooi zijn God,
Maar 't is zo moeilijk.
Wij zijn zo jong nog God,
En de weg is steil omhoog,
Het is klauteren God,
Struikelen en vallen
En onze armen God
Zijn veel te zwak nog.

Wij vragen U God:
Om stevige sterke armen,
Om de benen die de weg met moed
begaan,
Om een rijk en eerlijk leven,
Waarmee wij alles kunnen verslaan.