



*Laat mij verder leven
in Uw herinnering.*

Ter dankbare herinnering aan

GRAD ABELS

echtgenoot van

Hanneke Kops

Hij werd geboren te Mill op 12 april 1915 en tijdig gesterkt door het Sacrament van de Zieken overleed hij in het Maasziekenhuis te Boxmeer op 2 december 1987.

Wij namen afscheid van hem in de parochiekerk van de H. Willibrordus te Mill op 7 december 1987 en hebben hem op het kerkhof aldaar begraven.

Grad was een tevreden mens, die heel eenvoudig door het leven ging. Hij was niet veel gewend en heeft heel wat moeilijke tijden moeten doormaken. Al van jongsaf aan had hij te kampen met ziektes. Lange jaren was hij invalide en leefde hij thuis met moeder in alle eenvoud. Wel wist hij zich goed bezig te houden en werkte graag in zijn tuin. De vele contacten met vrienden en buren deden hem goed. Hij kon met iedereen overweg, omdat hij voor zichzelf geen pretenties had. Wie bij hem aanklopte kon rekenen op zijn warme belangstelling. Hij stond altijd klaar als hij iemand kon helpen.

De viering van zijn veertig jarig huwelijksjubileum was een gloriëdag in zijn leven, en een bekroning van zoveel jaren lief en leed samen met moeder.

Met groot geduld heeft hij de problemen en ongemakken van zijn ziekte gedragen. Als men hem vroeg hoe hij het maakte, was zijn antwoord altijd hetzelfde. Het was altijd "goed", ook toen hij in zijn laatste dagen veel te lijden had. Op eigen verzoek en vol overgave ontving hij in groot geloof het Sacrament van de Zieken, en wist zich hierdoor gesterkt voor de dagen die nog komen zouden.

Wij, die hem zo dierbaar waren, zullen hem in onze herinnering laten voortleven zoals hij voor ons was: een toegewijde echtgenoot, een zorgzame vader en een fijne opa.

Moge vader nu rusten in de grote liefde van God.

Hartelijk dank voor uw medeleven met ons bij zijn sterven en begrafenis.

J.M. Abels-Kops
Bert en Mary
en kleinkinderen