



© Kunst Adelb

† *In de Liefde en het Bloed  
van het Lam.*

Wilt in Uw gebeden en bij het H. Misoffer  
gedenken de ziel van zaliger

**Zr. MARIA BONAVENTURA**  
(ELISABETH ABEN)

30 oktober 1888 werd zij geboren. 30 maart 1910 deed zij haar intrede in de Congregatie der Liefdezusters van het Kostbaar Bloed te Koningsbosch. 13 januari 1913 schonk zij zich geheel aan God door de H. Klooster-geloften. 14 februari 1963 ging zij in tot het eeuwige leven.

Almachtige, eeuwige God, Die Uw dienares Maria Bonaventura, ondanks haar grote onwaardigheid, gedurende haar sterfelijk leven, hebt willen uitverkiezen tot het Bruidschap van Uw eigen Zoon, verleen haar genadig, nu zij haar aardse woon met de eeuwige verwisseld heeft, overvloedig deel te hebben aan diezelfde nimmer eindigende barmhartigheid, en te mogen binnengevoerd worden in de eeuwige vreugde, die Gij, God, zelve zijt!

De eindeloze verdiensten van Jezus' Kostbaar Bloed, de machtige voorbede van de heilige en onbevleete Moeder Maagd, moge Uw dienares de grootste van alle genaden verkrijgen!

Jezus, Vriend der kinderen,  
zegen de kinderen van geheel de wereld.

O Maria, Moeder van Jezus,  
zegen en heilig alle Priesters van Jezus.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(Deze tekst werd door Zr. Bonaventura  
zelf opgesteld)