



Ter herinnering aan

ZUSTER M.-VENERANDA

Maria Helena Aben

Zij is geboren op 6 december 1916 in Ledeacker (gem. Oploo). Ze trad in bij de Zusters van Julie Postel te Boxmeer op 8 september 1948 en sprak haar geloften uit op 12 september 1951 in de Abdij van de H. Maria Magdalena te Saint Sauveur le Vicomte.

Op 6 mei 2002 is zij overleden en op 10 mei werd zij op het kloosterkerkhof in Boxmeer begraven.

Zuster Veneranda laat ons, naast veel goede herinneringen, een gedeelte uit psalm 139 na:

*Ik ben ontwaakt, leef bij U! Alleluja.
Ik zie uw wondere wijsheid, alleluja!*

*Heer, Gij kent mij, doorgrondt mijn diepste wezen:
sta ik op of lig ik neer,
Gij weet het; Gij kent al mijn wegen.*

*Mijn gedachten, zelfs voor ze zijn uitgesproken,
zijn aan U van ver bekend:
Gij zijt in het diepst van mijn denken.*

*Heel mijn innerlijk is van U afhankelijk:
Ge hebt op mij uw hand gelegd;
hoe kan ik dit geheim ooit beseffen.*

Dit gebed was haar dierbaar. En daarnaast het "Wees gegroet Maria" dat zij tot het laatst toe heeft meegebeden. Bekende Marialiedjes waren haar een troost in de laatste dagen. Ze zei toen ook vaak: "Maria, help me toch."

Dit van-binnen-uit leven kwam bij zuster Veneranda tot uitdrukking in haar houding van zorgen-voor-iemand, zoals zij dat deed als wijk-verpleegster, bij bejaarde mensen of in een pastorie. Haar grootste zorg was het welzijn van zuster Mansueta, sinds zij in 1982 met haar het leven deelde.

Zowel in het Kloosterverzorgingshuis St. Anna als in Verpleeghuis Madeleine gaven de verzorgenden haar veel liefde. Wij zijn daar dankbaar voor. Haar naam blijft voor ons leven en wij zullen haar missen.

Hartelijk dank voor uw medeleven tijdens de ziekte en bij het afscheid van zuster Veneranda.

Zusters van Julie Postel
Familie Aben