





In liefdevolle herinnering aan

Hans Achterbosch

Hans werd geboren op 5 juni te Dorsten (Duitsland). Op 30 september jl. is hij plotseling overleden in het ziekenhuis te Oldenzaal. Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens de Eucharistieviering in de Plechelmuskerk in De Lutte.

Zijn lichaam werd ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof op 3 oktober 1998.

Plotseling is Hans er niet meer. Hij hield zo van het leven. Humor had hij tot het laatst toe zelfs tijdens zijn laatste uren in het ziekenhuis. Hans genoot van wat het leven hem bood: allereerst van zijn allerliefste vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen.

We missen hem als goede echtgenoot, vader, opa en vriend.

Het reizen zat hem in het bloed: vroeger als vrachtwagenchauffeur en later als buschauffeur. Vele landen heeft hij bezocht.

Zijn allerlaatste reis naar Rome was zijn

mooiste. Deze heeft hij met zijn vrouw en vrienden van het zangkoor mogen maken. Het leven was voor hem nog niet bepaald afgelopen, hij zat nog vol plannen.

Samen met zijn vrouw uitstapjes maken met zijn MG-A sportwagen.

Enkele weken geleden heeft hij zich naar aanleiding van de Rome-reis aangemeld bij het zangkoor.

Ineens zijn er geen plannen meer. Het leven blijft een mysterie. Hans sterft terwijl zijn derde kleinkind bijna geboren wordt. Dat doet pijn. Maar wij delen met hem zijn vaste geloof dat voor hem doorgaat bij de goede God. Hij zingt nu in het eeuwige licht van het hemelse koor.

Wij danken allen voor de aanwezigheid, goede zorg en medeleven tijdens deze moeilijke periode.

Truus
Jacqueline & Hans
Carmen & Rick
Carolien & Marijn

Oktober 1998