





Dankbare herinnering aan

HENDRIKA JOHANNA
ACHTERBOSCH

weduwe van

Hendrikus Theodorus Stijntjes

Geboren te Delden op 3 Oktober 1887
en door het doopsel opgenomen in de
H. Kerk. Vol geloof in een eeuwig leven
en gesterkt door het H. Sacrament der
zieken is zij in de vrede van Christus
overleden in het Dr. Ariënstehuis Gla-
nerbrug op 16 oktober 1978.

Op 19 oktober d.o.v. hebben we haar
lichaam ter ruste gelegd op het
r.k. kerkhof te Lonneker, wachtend
op de glorievolle verrijzenis

Bedroefd om haar heengaan blijft onze
lieve mama en oma met grote dank-
baarheid in onze herinnering voortleven.

Een lang en gelukkig leven heeft ze,
samen met haar man en kinderen door-
gebracht.

Ze is niet gespaard gebleven voor te-
genslagen, waarbij we vooral denken
aan 't sterven van twee van haar kin-
deren. Maar door haar sterke karakter
en rotsvast geloof wist ze al de hin-
dernissen, die ze op haar levenspad
ontmoette, te overwinnen.

Door haar beminnelijkheid en openstaan
voor iedereen, wist zij velen voor zich
in te nemen.

Door 't verlies van papa kwam, ondanks
meeleven van haar kinderen en klein-
kinderen, 'n grote leegte in haar leven.

We vertrouwen echter dat God nu haar
grote wens in vervulling heeft doen
gaan en zij voor eeuwig verenigd zijn
in de hemel.