

GEDENK IN UW GEBEDEN

**Johannes Gerhardus Antonius Achterbosch,**

echtgenoot van

**Aleida Antonia Damink.**

(In leven hoofdagent van politie).

Geboren te Oldenzaal 12 Mei 1910, overleed hij vijf plotseling, voorzien van het H. Oltesel, in het R. K. Ziekenhuis te Enschede 26 December 1955. De 30ste d. o. v. werd hij te Lonneker begraven.

---

De waarschuwing van Christus: „Waakt en bid, want gij weet niet wanneer de Heer komt” geldt voor alle mensen. Oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven.

Het plotseling heengaan van deze zo dierbare Vader, slechts enkele weken na zijn broer, is hard voor Moeder en kinderen, maar de omstandigheden, waarin hij stierf, zijn duidelijk een genade van God en een troost voor de bedroefden. Op Kerstavond, toen wij allen nog vierden de komst van de Verlosser, maakte die Verlosser hem duidelijk, dat Hij hem spoedig zou opnemen in zijn Hemels Paradijs, en de volgende dag mocht hij St. Stephans' woorden nabidden: „Ik zie de hemelen open en de Mensenzoon staan aan de rechterhand van God, Heer ontvang mijn geest”. Toen ontslep hij in de Heer.

Mijn dierbare vrouw, Netty, Jan en Elly, vroeg heeft God mij bij U weggeroepen, maar weest sterk in geloof. Ook in de hemel zal ik voor u een zorgvolle man en vader zijn.

Lieve zuster en verdere familie, graag was ik nog bij u gebleven, maar God heeft het anders gewild.

Gij allen, die mij hebt gekend, weet, dat het mijn taak was te zorgen dat de burgerlijke wetten werden nageleefd, overtreders moest ik straffen, maar ik was mild in mijn oordeel; bid, dat de Rechter van levenden en doden ook mild mag oordelen over mij.

Hij ruste in vrede.

H. Plechelmus bid voor hem