





In dankbare herinnering aan
Johannes Wilhelmus
Willy
Achterbosch

Pappie is geboren te Hengelo op 1 november 1925. Geheel onverwacht is hij zaterdagochtend 1 januari 2000 overleden in het Streekiekenhuis Midden Twente. Donderdag 6 januari hebben wij hem na de gezongen uitvaartmis in de O.L.Vrouwekerk ten ruste gelegd op de R.K. begraafplaats te Hengelo.

Pappie was de oudste uit een gezin van acht kinderen. Na arbeidsdienst en vier jaar als KNIL militair in Nederlands-Indië te hebben gediend is hij als timmerman in het bouwbedrijf van zijn vader begonnen. In de avonduren heeft hij zijn aannemersdiploma behaald. Na overlijden van zijn vader heeft hij het bouwbedrijf in nauwe samenwerking met zijn, inmiddels overleden, jongste broer Theo voortgezet. Pappie was een geliefd en alomtgewaardeerd persoon. Toch bleef hij gewoon Willy die met beide benen op de grond stond. Gek met zijn personeel en het personeel met hem.

Hij hield met zijn gezin van gezelligheid en genoot een bourgondische levensstijl. Zijn wijze kijk op de wereld en zijn gevoel voor humor zullen wij missen.

In het zakenleven was hij een oprecht, eerlijk man die het liefst op basis van wederzijds vertrouwen en respect opdrachten aannam en uitvoerde. Nadat zijn vertrouwen een aantal malen werd beschaamd besloot hij in 1991 zijn bedrijf te verkopen. Na de verkoop heeft pappie zich vrijwel geheel uit het openbare leven teruggetrokken om zijn energie voornamelijk te steken in zijn hobby de politiek en wereldgeschiedenis. Hij vond zijn geluk thuis en bij zijn kleinkinderen die nu een geweldige opa moeten missen. Dat zijn zoon uiteindelijk ook zijn schreden in de bouwwereld heeft gezet heeft hem nog enorm veel vreugde bezorgd.

Een troost is voor ons dat hij zonder pijn en zonder langdurig ziekbed rustig en in vrede is ingeslapen.

Bedankt voor alles. Wij zullen je nooit vergeten.

Wij danken U voor de steun die wij na het overlijden van mijn man onze pappie en opa mochten ondervinden.

Anny Achterbosch-Poelmann
Lydia en Rob
Florentine, Frederike en Philip
Rob en Esmeralda