



Gottesmutter „Immerwährende Hilfe“
A. Ricco - um 1500 · MARIA LAACH Nr. 76582



Een dankbare herinnering aan

Theo Achterbosch

Hij werd geboren te Hengelo op 16 augustus 1934
en overleed op 18 januari 1996, aldaar.

Na een Uitvaartviering in de O.L.Vrouwekerk te
Hengelo op 22 januari d.o.v., hebben wij hem ter
ruste gelegd op de R.K. begraafplaats, aldaar.

Donderdag ging Theo opgewekt naar de 'Hout-
maat'. Dat was de laatste jaren zijn lust en zijn
leven. Aan het water en in de keuken had hij zijn
hobby's. Helaas is die donderdag anders verlopen
als hij hem had gepland.

In de keuken vond hij een plotselinge dood, in het
bijzijn van zijn vrienden !

Theo was bij leven een gulle vriend.
Zijn huis was een zoete inval, waar je altijd moest
eten en drinken.

In Theo's keuken is zoveel eten bereid, dat je er
wel een gezin van kon laten eten.

Het allerbest was Theo te pas, als zijn jeugdige
neven en nichten op visite waren.

Hij kon dan genieten van het geven, geven was
voor hem altijd beter dan nemen.

Zéér vele vrienden vonden bij hem welbevinden.

Theo heeft ook de schaduwkanten van het leven
gekend, met zijn vele kwalen en kwaaltjes.

Zeuren over zijn kwalen was hem vreemd.

Terwille van zij die hem lief waren hield hij zich
altijd groot !

Theo moge God jou hierboven vergoeden; alles
wat jij hebt goedgeдаан !

Theo kijk van boven met ons mee
en rust in vree !!

Je broers, zusters,
zwager en schoonzusters

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven
die wij mochten ondervinden na het onverwachte
overlijden van onze broer, zwager, en oom, zeg-
gen wij u hartelijk dank.

Familie Achterbosch