





Wilhelmina Hendrika Achterhuis

weduwe van

Johannes Gerardus Maria Stoevenbeld

geboren: 26 - 4 - 1917
overleden: 30 - 11 - 2001

Onze lieve moeder werd geboren te Losser op 26 april 1917 als vijfde kind van de fam. Achterhuis. De eerste wereldoorlog van de vorige eeuw was nog in volle gang onder een laag sneeuw van 50 cm. Op de boerderij van haar ouders in Losser, ook wel Java genoemd, verbracht zij haar jeugd.

Haar grote wens als kind was altijd om kleuterjuffrouw te worden. Als meisje van 13, 14 jaar hielp ze dan ook al op de toenmalige kleuterschool, later diende ze bij tандarts Jassies en bij de fam. v. Schaik, een leraren gezin waar moeder naar eigen zeggen een hele mooie tijd beleefde. Op 21 jarige leeftijd trouwde zij in 1938 met onze vader waarmee zij 12 kinderen kreeg. In haar leven dat niet altijd even gemakkelijk was, heeft moeder ontzettend veel nare dingen meegemaakt, waaronder de vele ongelukken die haar gezin overkwamen zoals het dodelijke ongeluk van haar zoon Paul in 1964 en het eveneens dodelijke ongeluk van haar kleinzoon Pascal met zijn dochtertje Celine, haar achterkleinkind, in juli j.l.. De vele ups en downs in haar leven kwam zij altijd weer te boven door haar grenzeloos vertrouwen in God, haar en onze Hemelse Vader. Maar ondanks de vele tegenslagen en ziektes die haar gezin teisterden bleef

zij altijd optimistisch en hield vast aan de leuke gebeurtenissen die er plaats vonden en waardoor zij altijd weer de kracht vond om verder te gaan. En steeds weer een uitweg vond alles zoveel mogelijk in het positieve te leiden.

We zullen haar dan ook altijd in herinnering houden als een zeer sterke persoonlijkheid met een warm gevoel voor haar medemens, zeer sociaalvoelend en altijd zichzelf wegcijferend. Het geluk van haar kinderen ging haar boven alles. Liefde voor haar kinderen en medemensen liep als een rode draad door haar leven, altijd stond zij klaar voor iedereen en nooit was haar ook maar iets te veel. De liefde straalde uit haar ogen. Haat of jaloezie kende zij niet. Liefde en hulp aan anderen daarentegen wel. Haar grote wens nog eens een vlucht over Twente te maken kon ondanks het aanbod van een lieve persoon met een privé vliegtuig geen doorgang meer vinden door haar ziekte. Wij verliezen met haar de beste moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder die kinderen zich kunnen wensen. Haar onvermoeibare liefde voor ons en andere mensen, haar betrokkenheid bij alle mogelijke dingen, haar kunstzinnige aanleg en creativiteit die velen van ons van haar erfden zullen ons altijd bij blijven. Je kunt onze moeder slechts in een woord beschrijven "GEWELDIG". En dat zeggen we allemaal: Moeder bedankt dat je alles zelf zo geweldig hebt geregeld, bedankt voor al je goede zorgen en raad die je ons gaf en al je LIEFDE naar ons toe. Dank dat jij onze Moeder, Oma en Grootmoeder mocht zijn. Woorden schieten te kort om jou te bedanken voor alles wat jij deed voor een ieder van ons. Wij wensen Jou een heel speciaal plekje toe bij de Here God.

Moeder, wij zullen je missen.

BEDANKT.

Voor uw medeleven en belangstelling zeggen wij u hartelijk dank.

Fam. Stoevenbeld