



Mijn God, geef dat het  
eeuwig licht verschijne aan  
hen die hier uwe trouwe  
dienaars waren.

---

Bid voor de Ziel van Zaliger  
**Wilhelmina Achtermeijer,**  
echtgenootte van  
**Gerardus Holtkamp,**

geboren te Enschede den 23en December 1860, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden, overleden te Enschede den 3en Januari 1930 en den 7en d.a.v. op het R. K. Kerkhof begraven.

Goed voorbereid is zij na langdurige maar geduldig gedragen ziekte, vol vertrouwen op God van hier gescheiden.

De zoetste vertroosting die men in het graf meeneemt is het getuigenis, dat men eene onberispelijke echtgenootte en liefdevolle en zorgzame moeder geweest is en aan de kinderen degelijke godvruchtige beginselen en christelijke deugden tot erfenis achterlaat.

Dierbare echtgenoot en kinderen, ik sterf maar mijne liefde sterft niet, ik zal U in den hemel blijven liefhebben.

Gaat voort God getrouw te dienen en vergeet mij niet in uwe gebeden en goede werken. Dan zullen wij eens elkander wederzien bij God, die alle tranen droogt en eeuwige vreugde schenkt na kortstondige droefenis.

Zoete Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust. (300 dagen aflat).

ONZE VADER -- WEES GEGROET.

---

J. H. Wegdam -- R. K. Koster.