



60.01/1

 decorre gent
printed in spain



Gedenk in uw gebeden

HENDRIKUS JOHANNES
ACHTERWEUST

echtgenoot van

Johanna Geertruida Leussink

Hij werd geboren op 12 juni 1905 en is overleden op 14 maart 1983, voorzien van de sacramenten der zieken. We hebben hem ter ruste gelegd op het kerkhof te Rossum. Daar wacht hij op de verrijzenis.

In de lente van de natuur, waarnaar hij zozeer verlangde, ging vader naar de grens waar het leven eindigt en de eeuwige lente begint. Eenvoud en arbeidzaam, godsdienstzin en stille overtuiging stempelden hem tot een zorgzame vader voor vrouw en kinderen.

O zo graag was hij nog te midden van de zijnen gebleven, maar God riep hem bij zich en vol overgave aan Gods wil. In volle vrede, was hij bereid over te gaan naar Gods Vaderhuis.

Lieve vrouw en kinderen. Weent niet al te zeer over mij. Ik dank jullie voor alle

liefde en genegenheid die ik van jullie heb ontvangen. Eenmaal zullen we elkaar in vreugde weerzien bij God. Blijf voor mij bidden. Vanuit de hemel zal ik jullie voorspreker zijn bij God. Bewaar de liefdeband van ons gezin.

Maria, Moeder van altijddurende bijstand, bid voor ons.

De familie Achterweust dankt u allen hartelijk voor het medeleven bij het overlijden van onze dierbare man en vader.