



*groot was je inzet voor alles
moge deze verder leven in ons*



In dankbare herinnering

Rika Nijmeijer - Achterweust

Zij werd geboren op 24 mei 1913 te Rossum en overleed op 5 april 1997 aldaar. Op 3 juli 1946 huwde ze met

Bernardus Hendrikus Nijmeijer

Toen ze trouwde met pa, zette ze zich met hart en ziel in voor hun bedrijf en samen deelden ze de zorg voor hun 4 kinderen. Voor- en tegenspoed wisselden elkaar af in de loop der jaren.

Veel kracht vond ze in haar diepgewortelde geloof en gebed tot God en haar grote devotie tot Maria. Dit kwam ook tot uiting in haar reizen naar Lourdes, die ze indrukwekkend vond. De kerk stond centraal in haar leven; daarvoor had ze veel belangstelling. Ze was een trouw kerkgangster en de laatste jaren luisterde ze ook graag naar de kerkradio.

Al vanaf haar vroegste jeugd heeft ze moeten zorgen. ZORG, GELOOF en GASTVRIJHEID stonden bij haar hoog in het vaandel. Altijd had

ze de koffie klaar en tijd voor een praatje en uitwisselen van nieuws. "Wier komm'n nich verget't'n", zei ze dan.

Ze stelde hoge eisen aan zichzelf en aan de ander; dat was niet altijd even gemakkelijk. Na de dood van pa namen haar geestelijke en lichamelijke vitaliteit langzaam af. Ze miste hem erg, maar toch genoot ze van alle zorg. Liefde en belangstelling van kinderen, kleinkinderen, familie en bureu.

Haar bijzondere sterke wilskracht hield haar overeind, maar stukje bij beetje moest ze inleveren. Haar toenemende hulpbehoevendheid te accepteren kostte haar veel moeite. Haar grootste wens thuis te mogen sterven is in vervulling gegaan. Daardoor voelen wij ons getroost.

In dankbaarheid en geloof, willen we haar uit handen geven en toevertrouwen aan God. Wij hopen dat ze, na een lang en gelukkig huwelijksleven, verenigd mag worden met pa en met allen, die haar zo dierbaar waren.
Heer, geef hen samen de eeuwige rust.

Dank voor uw medeleven en belangstelling bij het overlijden en afscheid van onze zorgzame moeder en onvergetelijke oma.

Fam. Nijmeijer.