



Ter herinnering aan

**KOEN VAN ACKER**

geboren 12-10-1936 te Terneuzen,  
overleden te Westdorpe, Driekoningen 1975

echtgenoot van

**Leonie van Kappel**

vader van

**Suzanne, Hiloire en Ghisloine**

Lieve Leonie, lieve kinderen, beste familieleden en vrienden wij moeten God altijd danken.

Ik meer dan wie ook moet God danken, omdat Hij mij door deze ziekte alsnog een kans heeft gegeven om een leerling van Jezus te worden.

En als jullie dit lezen en God een einde aan mijn beproeving zal hebben gemaakt, dankt Hem dan nóg eens/namens mij/voor zijn barmhartigheid.

We volgen Jezus, wat hebben wij te vrezen?

Hij trekt voor ons uit, het onafzienbaar leger van zijn heiligen achter Hem aan.

Hij is onze Herder :

Zijn last zal niet te zwaar zijn en de weg niet te lang.

Leonie, kinderen, zoek Gods openbaring waar je ze vinden kunt. Ze is een onbedriegelijke leidraad, een vaste toetssteen voor je zelfkennis en een onmisbaar licht om de dingen te begrijpen die je overkomen.

Ik heb er lang niet altijd naar geloefd, ik had het te druk met andere dingen. Maar eens zie je in dat „één dag in Gods voorhoven beter is dan duizend andere”.

Vaarwel.