



Ter herinnering aan  
**Gerardus Johannes  
van den Acker**

weduwnaar van

**MARIA PETRONELLA VAN ROSSUM**

geboren 31 augustus 1894 te Herpen  
overleden 1 januari 1985 te Eindhoven

-----

Vader was een sterke man, voor allen die hem kenden. Samen met Moeke bouwde hij voor zijn gezin een thuis dat zij nooit meer kunnen vergeten.

Ruim 41 jaar heeft Vader met Moeke alle lief en leed gedeeld. Hij hield van Moeke en van ons allemaal, kinderen en kleinkinderen.

Toen Moeke ruim 17 jaar geleden kwam te overlijden, leek het of alles voor hem wegviel en het leven zinloos en leeg werd. Maar door de hartelijkheid waarmee hij door zijn kinderen werd opgevangen, genoot hij nog van menig mooie dag. Vooral de laatste dagen van zijn leven zal hij zich bemoedigd en gesterkt gevoeld hebben, toen alle krachten langzaam wegvielen en men hem geen uur alleen heeft gelaten.

Tot het laatste toe kon hij te midden van de zijnen verblijven en men heeft niets gespaard om enige verlichting te brengen in die moeilijke uren.

Beste kinderen en kleinkinderen, mijn leven is voltooid, nu ben ik met de Heer zijn heerlijkheid binnengegaan.

Mijn taak is volbracht, mijn dank voor jullie en vooral Nelly voor je inzet en toewijding.



Voor uw medeleven betuigen wij u onze hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen van den Acker.