



Ter herinnering aan

## **Mariëlle Adams**

Geboren 26 april 1971  
Overleden 7 maart 1982

-----

Mariëlle, wat was je lief en wat hielden wij veel van jou!

Je was een erg vriendelijk meisje, je was blij en levenslustig; ja, je hebt veel plezier gehad in je korte leventje.

We waren blij, dat we jou hadden en dat we veel voor je konden doen, vooral omdat je onze zorgen nog harder nodig had dan je tweelingzusje Daphne en Stefan.

Maar zelf ging je nooit gebukt onder je handicap. Je kon zelfs genieten van de aparte plaats, die je daardoor innam.

Je was bij ons het zonnetje in huis. Maar ook op Kempenhaeghe was je graag; met iedereen kon je goed overweg.

Nu is het allemaal voorbij. Heel onverwachts moest je heengaan.

Voor ons is dat een groot verdriet.

Maar we zijn ook dankbaar, dat we in het leven voor jou hebben mogen zorgen.

Zorg jij nu in de hemel een beetje voor je papa en mama en voor Daphne en Stefan?



Voor de belangstelling en medeleven ondervonden bij het overlijden van ons lief dochtertje en zusje zeggen wij u hartelijk dank.

Jos en Joke Adams-van der Meer  
Daphne en Stefan