



Massys

PIETA.

Bid voor de Ziel van Zaliger

## **Julia Hermine Maria Adelmeijer**

geboren te 's Hertogenbosch den 15 Juli 1928 en overleden door een noodlottig ongeval te Noordwijk den 10 Augustus 1943  
Begraven op het R.K. Kerkhof te Orthen op 14 Augustus d.a.v.

Bij den tragischen dood van dit jeugdig en levensblij meisje, denken we aan het woord van Thomas van Kempen: Vandaag is de mensch en morgen verschijnt hij niet meer. De dag van morgen is onzeker. Leer dus nu zóó te leven, dat gij in het uur des doods U eerder moogt verblijden dan bevreesd te zijn. Th. a Kemp. I 23.

Immers, gelijk een bloem, die pas ontkiukt en reeds met den voet wordt vertreden, zoo is zij nauwelijks verschenen of zij is er reeds niet meer. H. Bonev.

Het schoonste sieraad van den jeugdigen leeftijd is God dienen en zijne ouders eeren. Daarom werd zij door allen, die haar kenden, hooggeacht en er was niemand, die iets ten hare nadeele sprak. H. Ambr. Jud. 7.

Heer, hoeveel dankbaarheid ben ik U verschuldigd, wijl Gij U gewaardigd hebt, mij den rechten en goeden weg te toonen tot het eeuwige leven. Immers Gij weet, dat ik mijne ziel zuiver heb bewaard en verre bleef van hen, die in lichtzinnigheid wandelen. Om mijne onschuld hebt Gij mij opgenomen en voor eeuwig voor Uw aanschijn bevestigd.

Teergeliefde Ouders, geeft met een grootmoedig hart aan God terug, wat Hij U slechts te leen gaf. Van uit den hemel hoop ik U honderdvoudig te vergelden, wat uwe goedheid voor mij op aarde heeft gedaan.

Dierbare Broers en Zusters en Kennissen, leeft gelukkig! De Heer zij op al uwe wegen en zijn Engel vergezelle u. Vergeet mij niet, nu ik van U gescheiden ben. Tob. 5. 7.