



Groen-Venlo

6000/4



Ter herinnering aan

BERTUS ADEMA
(Sijbolt Bertus Hermanus)

echtgenoot van
THEODORA THERESIA VAN WESTERLAAK

Hij werd geboren te Apeldoorn op 7 mei 1916. Hij overleed eveneens te Apeldoorn op 19 februari 1989.

De gezongen uitvaart en crematie vonden plaats te Apeldoorn en Arnhem op 23 februari 1989.

Bertus Adema was een actieve en temperamentvolle man. Zijn hele leven door heeft hij gewerkt en gezorgd voor zijn gezin en voor anderen bij wie hij zich sterk betrokken voelde.

Hij werd gedreven door een grote energie en door een echt sociaal gevoel. Het gemak waarmee hij met mensen omging, hen aansprak en contact onderhield, maakte hem tot een bekende en gewaardeerde persoon. Hij was een vlotte prater en een man met humor. Hij hield ook van gezelligheid en waar feest en mensen waren, daar genoot hij en deed hij volop mee.

In zijn gezin was hij de steun en toeverlaat voor zijn vrouw en een stimulans voor zijn kinderen. Hij hield van stijl en goede manieren en probeerde die ook aan zijn kinderen over te dragen.

Hij kon heel kritisch en zelfs koppig zijn, maar daarnaast ook ruimhartig en mild. Hij kende zijn eigen zwakheden en beperkingen en voelde zich niet te groot om die ook onder ogen te zien. En ook al botsten de meningen weleens en hield hij voet bij stuk, hij bleef altijd in gesprek en trouw aan wie hem dierbaar waren.

De laatste jaren van zijn leven hebben hem veel vreugde en voldoening geschonken. Dat hij samen met zijn vrouw nog mocht genieten van hun gezellige woning aan de Koninginnelaan; dat hij nog actief en enthousiast kon deelnemen aan diverse activiteiten en kon werken in zijn tuin en bloemenkast en daarnaast kontakten had met zoveel mensen dat maakte hem dankbaar en gelukkig. Hij had het nog graag een aantal jaren zo willen houden, maar toen zich een ernstige ziekte bij hem openbaarde, beseftte hij dat de tijd van leven nog maar kort voor hem zou zijn. De laatste weken en dagen werden voor hem nog heel kostbaar. Hij bereidde zich bewust voor op het afscheid en was bovenal dankbaar voor de liefdevolle verzorging en nabijheid van al degenen die hem dierbaar waren.

Moge wij hem nu in ons leven en in onze gebeden blijven gedenken en de herinnering bewaren aan al het goede dat hij ons in zijn leven heeft gegeven.

Uw belangstelling en medeleven bij het heengaan van mijn lieve man en onze zorgzame vader, heeft ons goedgeedaan en getroost. Hiervoor onze hartelijke en welgemeende dank.

*Th. Th. Adema-van Westerlaak
en kinderen*

Apeldoorn, februari 1989