



*Je was een rots in de branding  
en koerste recht door zee.*

*Je trotseerde storm en golven  
alleen... je had de wind niet meer mee.*

In liefdevolle herinnering

## **Antonius Adolfsen**

Hij werd geboren op 1 februari 1927 in Berghuizen. In het bijzijn van zijn geliefden is hij op 17 juni 2005 in het ziekenhuis te Enschede overleden.

Na de Uitvaartviering in de H. Maria Geboortekerk te Losser, hebben wij hem op 21 juni te ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar.

In zijn jongere jaren deed hij graag aan sport, vooral gymnastiek en schaatsen. Op zijn 20e vertrok hij naar Indië om zijn dienstplicht te vervullen. Hier kwam hij door briefcorrespondentie in contact met zijn latere echtgenote. Hun liefde werd bezegeld met een huwelijk op 12 november 1951. Uit dit huwelijk zijn 2 zoons geboren. Later kwamen daar 2 schoondochters en 4 kleinkinderen bij, waar hij heel trots op was. Met zijn vrouw heeft hij 36 jaar het dierenasiel in Losser gerund. Dit deed hij met veel plezier. Ook was hij intensief betrokken bij de hondendressuur, waarbinnen hij vele politiehonden heeft opgeleid. Helaas nam zijn gezondheid de laatste jaren geleidelijk af, waardoor zijn uitstapjes naar de Zandbergen en voetbalwedstrijden minder werden. Wel kon hij nog genieten van westerns, natuurfilms en spelletjes op de televisie.

Voor uw blijk van medeleven zijn wij u zeer dankbaar.

Annie Adolfsen-Knoef  
Kinderen  
Kleinkinderen