



'n Dankbare en fijne herinnering aan

FREDERIKA CATHARINA JOSEPHINA
ADOLFSEN

echtgenote van

Johannes Josephus Olde Scholtenhuis

Zij werd geboren op 25 oktober 1899 te Oldenzaal. Zij stierf op 27 oktober 1985. Wij hebben afscheid van haar genomen tijdens een Eucharistieviering in de Drie-ëenheidskerk te Oldenzaal, waarna we haar begeleid hebben naar haar laatste rustplaats op het kerkhof.

Moeder heeft de leeftijd van de zeer sterken bereikt. Ondanks haar handicap had ze toch een goede gezondheid en geestelijk stond moeder zeer sterk in het leven. Zij was een vrouw om van te houden. Als moeder en oma stond zij midden tussen haar kinderen en kleinkinderen. Iedereen voelde zich bij haar thuis. Samen met vader zorgde ze voor een goede sfeer, bovendien straalde ze veel hartelijkheid uit. Zelf zei ze voortdurend: "Ze bint mie allemoal effen lééf". Daarin ligt de kracht van het gelovig-zijn. Samen met vader zorgde zij voor een groot gezin en zeker in de oorlogsjaren was dat geen kleinigheid.

Haar tevredenheid met het kleine en haar onaflaatbare humor hielden moeder op de been. Ook in de jaren dat ze minder licht in de ogen had en daarna zelfs blind werd, bleef ze een opgewekte vrouw, die voortdurend belangstelling had voor het wel en wee van haar kinderen en kleinkinderen. Via de nieuwsdienst en de gesprekken met mensen om haar heen bleef ze goed op de hoogte van het Oldenzaalse- en het wereldgebeuren.

Biddend en zingend bracht ze de tijd door wanneer ze wat alleen was. Met vader woonde zij 56 jaar aan de Bentinckstraat totdat het met hen thuis niet meer ging. Ze werd nog ruim een jaar liefdevol verzorgd in "De Molenkamp". Moeder is nu thuis bij God. Vandaar uit zal zij vader en ons helpen om verder te gaan, in de stijl zoals moeder ons dat heeft voorgeleefd.

Moeder en oma bedankt voor alles wat je voor ons was.

Voor Uw vele blijken van deelneming, ondervonden na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma, zeggen wij U hartelijk dank.

J. J. Olde Scholtenhuis
Kinderen en kleinkinderen

Oldenzaal, 31 oktober 1985