



In vrede

Gesina Susanna Maria Adolfsen

echtgenoot van

Johannes Hendrikus Kleinhaarhuis

Zij werd geboren 30 oktober 1903 te Oldenzaal.
Voorzien van het H. Oliessel is zij 8 oktober 1976
onverwacht te Losser overleden. Haar lichaam
werd 13 oktober d.a.v. ter ruste gelegd op het
R.K. kerkhof te Losser.

Zij was een goede echtgenote en moeder, die
steeds vol zorg was voor haar gezin. Opgewekt
van aard, was zij steeds goedlachs en hield zij
van een grap en een gekheidje.

Diepgelovig was zij ook, waarbij zij een grote ver-
ering had voor de H. Plechelmus. Wat dat be-
treft heeft zij haar Oldenzaalse afkomst nooit
verloochend. Bij een bezoek aan Oldenzaal sloeg
zij de Plechelmusbasiliek niet gauw over.

Van ziek-zijn had zij een afkeer evenals van het
ziekenhuis. Alsof ze haar naderende einde voel-
de aankomen heeft ze bij de opname in het zie-
kenhuis nog gezegd: „Als je me hier laat ga ik
vannacht dood”. Over leven en dood beschikt de
mens echter niet.

Moge God haar geven de eeuwige rust.

Voor uw blijken van deelneming na het overlijden
van mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder
en oma, en de laatste eer aan haar bewezen, zijn
wij u zeer dankbaar.

J. H. Kleinhaarhuis
kinderen en kleinkinderen