



Wanneer ik Heer, Uw werk aanschouw,  
dan voel ik mij door U bemind.

Met grote dankbaarheid denken wij terug aan

JOHANNES GERARDUS ADOLFSEN

echtgenoot van

Maria Gezina Theresia Kivik of Beernink

Hij werd in Zuid-Berghuizen geboren op 12 september 1914 en is voorzien van het sacrament van de Zieken ook aldaar overleden op 3 februari 1983. Na de gezongen uitvaart in de Maria-kerk hebben wij op 7 februari van hem afscheid genomen in het crematorium te Usselo.

De wil om te leven heeft hem niet onsterfelijk kunnen maken. Ook heeft hij de onontkoombaarheid van de dood moeten aanvaarden. Wel heeft hij als een moedig man de strijd gestreden. Wie kan begrijpen wat hij heeft geleden en wie kan aanvoelen wat hij heeft doorstaan?

Ofschoon zijn ziekte lang heeft geduurd en hij veel pijn heeft geleden, klaagde hij nooit. Hij bleef opgewekt en zelfs vol humor tot het einde van zijn leven. Als ieder mens hield hij van het leven. Vooral had hij een grote kennis en liefde voor de natuur, voor de dieren en de planten. Zelfs het jagen was voor hem niet alleen

een hobby, maar hij was er ook van overtuigd, dat hij hierdoor een dienst bewees aan de natuur.

Heel dankbaar was hij voor zijn vrouw, die dag en nacht voor hem klaar stond en voor wie niets te veel was om zijn lijden te verzachten. Ook zijn kinderen en familie hebben hem tijdens zijn ziekte veel steun en troost gegeven. Nu is hij door het kruis naar het eeuwige Licht gegaan, omdat hij geloofde, dat hij in Gods handen was. Vooral de laatste tijd leefde hij hier heel bewust naar toe. Moge Maria, de patrones van zijn parochie, hem begeleid hebben tot Jezus haar Zoon.

Voor Uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa, zeggen wij U hartelijk dank.

M. G. Th. Adolfsen-Kivik of Beernink  
Kinderen en kleinkind

Oldenzaal, februari 1983