



Masays

HEILIGE MOEDER, MAAK DAT DE  
WONDEN DES HEEREN DIEP IN  
MIJN HART GEDRUKT  
MOGEN STAAN.

Gedenk in Uwe gebeden de ziel van Zaliger

Mejuffrouw

**JUDOCA CAROLINA ADRIAANSEN**

weduwe van

**ADRIANUS VAN WEZEL**

Lid van de Derde Orde van de H. Franciscus van Assisië  
en van de Pauselijke Missiegenootschappen.

Geboren te Woensdrecht 21 Februari 1869  
en godvruchtig overleden in het St. Catharina-  
gesticht te Bergen op Zoom 27 October 1953,  
meerdere malen voorzien van de laatste  
H.H Sacramenten der stervenden.

---

Gij weet, o Heer, dat ik hevige lichaams-  
smarten heb doorstaan, maar naar de ziel heb  
ik deze blijmoedig verdragen om Uwe vreze.  
(2 Mach. V. 30)

Zalig de mens, die geduldig de beproevingen  
doorstaat; want als hij beproefd zal zijn, zal  
hij de kroon des levens ontvangen, die God  
beloofd heeft aan hen, die Hem beminnen.  
(Jac. 1. 12)

De rozenkrans was haar onafscheidelijke gezelschap  
en zij bad tot de moeder Gods tot in het uur  
van haar dood. Toon nu, o Maria, aan Uw  
kind, dat Gij hare Moeder zijt.

Vergeet de zorgen van Uw moeder niet en  
helpt mij door Uwe gebeden bij God; want u  
verlatende vraag ik geen tranen maar gebeden  
en Christelijk Geloof.

H. Hart van Jezus, wees onze toevlucht.

Onbevlekt Hart van Maria, wees ons heil.

Zij ruste in vrede bij God.