



95. 19-1





Dankbare herinnering aan

DE HEER  
**Jozef Adrieanssens**

echtgenoot van mevrouw  
**Margaretha Hendrickx**

Op rust gestelde Bode  
van de Christelijke Mutualiteiten.  
Lid van de K.W.B. en Ziekenzorg.

Geboren te Zandvliet op 27 juli 1914 en  
overleden te Antwerpen in het Sint  
Vincentiusziekenhuis op 10 juli 1989.

Voorzien van de Sakramenten der Zieken.



Voor uw blijken van medeleven  
in gebed en rouw danken U  
Margaretha Hendrickx  
kinderen, klein- en achterkleinkinderen  
en de families  
Adrieanssens, Hendrickx, Boiy en Damen.

Vaders laatste dag

Stil is het om mij heen.  
Ik hoor de wind die klaagt,  
Ik zie de zon die ondergaat,  
Het was een dag zoals geen één...

Vader,  
het was uw laatste dag.  
Uw leven hadt ge uitgesproken,  
uw harte opgeleefd...  
bleef alleen nog het afscheid nemen.

Nu het graf is gedicht,  
een frele bloem het siert,  
rest mij de diepe dank  
en ik bid u deze avond nog:  
"Leer mij vader zijn  
zoals gij het zijt geweest".