





Bidt voor

ANNA MARIA AHLERS

weduwe van

BERNARDUS HENDRIKUS HERBERS

Lid van de derde Orde van St. Franciscus

Geboren te Erica 28 maart 1874, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, overleden te Nieuw-Schoonebeek 16 februari 1966 en 19 februari d.a.v. aldaar begraven op het R.K. Kerkhof.

Wijs en rustig door ervaring en gedurig gebed heeft de dood haar niet verrast. Zij was een diepgelovige vrouw, een voorbeeldige echtgenote en moeder. Tot op haar uitzonderlijk hoge leeftijd vond zij haar hoogste vreugde in onverdroete arbeid en liefdevolle zorg voor haar dierbaren. Op haar mogen we met recht toepassen het woord van Christus: „Een voorbeeld heb Ik U gegeven, opdat gij zoudt doen als Ik gedaan heb.”

Dierbare kinderen en kleinkinderen en vooral gij, mijne dochter, die Uw leven als bruid aan God hebt toegewijd, wilt mijn aandenken bewaren en blijft vertrouwen op God, dan zal Hij U Zijn zegen niet onthouden.