





Gedenk in uw gebeden

Annie Reuvers - Ahlers

3 mei 1928 - 12 juli 2001

Moeder werd geboren in een bakkersgezin in Erica. Ze was de vierde van zes kinderen. Na de lagere school fietste ze met broden in haar karbiezen heel de streek af.

In 1953 trouwde ze met **Herman Reuvers** en ze begonnen een melkzaak. Ze kregen zes kinderen. Later verhuisde ons gezin naar Spier. Daar begonnen we een familiehôtel, "de Woudzoom". Het waren zware jaren voor moeder. Na 20 jaar Spier verhuisden onze ouders terug naar Erica. Kort daarna werd vader ziek. Hij overleed in 1995.

Moeder kreeg op dezelfde dag een hartinfarct. Ze was blij terug te zijn in Erica en heeft veel steun gehad van haar vriendinnen en familie.

Annie was een krachtige vrouw die al jong leerde voor zichzelf op te komen. Ze gaf graag haar mening maar was ook gastvrij, meelevend en zorgzaam.

Hoewel ze lichamelijk niet zo sterk was viel het haar zwaar dat ze hulpbehoevender werd. Ondanks een periode in "de Horst" en "de Schans" was ze nergens liever dan in haar huis op Erica.

Ze putte veel kracht uit haar geloof en stak vaak een kaars aan bij Maria. Op 12 juli heeft ze na een operatie de ziekenzalving ontvangen en is diezelfde dag overleden. We hebben na een viering uit dankbaarheid afscheid van haar genomen in het crematorium.

We zijn God dankbaar voor deze vrouw.
Wat ze voor ons betekent is onbeschrijflijk.

De kinderen en kleinkinderen

Erica, 17 juli 2001